

N° 7 - April 2012

Verantwoordelijke
uitgever

NEFOSV -

Karmelietenstraat 20
1000 Brussel

Tel: 02/501 23 25

Fax: 02/501 23 35

Mail: info@nefosv.be



In deze nummer

Edito

Oproep vrijwilligers

Dag van de vaandeldragers

Agenda van de lokale
manifestaties

Concert van het NEFOSV

Patria

Informatie tijdschrift
van het Nationale EenheidsFront van de Oud-Strijders en Veteranen

Voorwoord: de bestaansredenen van het NEFOSV

De lente staat voor de deur. Voor allen betekent dit de hoop, de toekomst is rooskleurig.

In de media echter weerklinkt alleen maar angst, wanhoop, opstand of moedeloosheid, vernieling, afschuw en smart. Onrecht en ongelijkheid op alle niveaus halen het op geestdrift, toewijding, solidariteit, vooruitgang, ontwikkeling, heropbouw en vrede. Deze laatste thema's zijn niet populair omdat de media verblind zijn door het geldgewin en dat de eerste thema's meer verkopen. Wij zijn daar allemaal voor verantwoordelijk in zoverre dat de belangstelling van het publiek voor conflictuele situaties, catastrofes, schandalen en dergelijke de productie van de media beïnvloeden. Men verkiest datgene te produceren wat goed verkoopt.

De gemeenschap der oud-strijders, politieke gevangenen, oorlogsslachtoffers, veteranen et sympathisanten is vertegenwoordigd binnen het NEFOSV door de voornaamste nationale verenigingen. Zij wilt reageren door het hoofd te bieden tegen deze schadelijke tendens. Ze heeft de promotie van de burgerlijke verantwoordelijkheid ingeschreven in haar statuten. Deze zeer algemene term beoogt de ontwikkeling van een ethiek waarbij de openheid naar de anderen wordt gestreefd evenals het algemeen belang tegenover het individueel belang, kortom, alles wat kan leiden naar een gezellige maatschappij waarin iedereen zijn plaats heeft zonder nadeel te berokkenen aan een ander. Deze doelstelling is dwingend zowel voor de personen als voor de groepen. De meeste van onze verenigingen innen een jaarlijkse bijdrage van hun leden. Zij beslissen wat ze waaraan ze hun financiële middelen zullen aanwenden. Dit houdt, o.a., de organisatie van gezellige ledenvergaderingen, die zeker niet verwerpelijk is en zelfs noodzakelijk is om de cohesie te ontwikkelen en te bevorderen binnen de groep. Maar men moet toch vaststellen dat men nog verwijderd is van de hierboven vermelde doelstellingen. Een deel van de financiële middelen wordt ook aangewend om

herdenkingsplechtigheden te organiseren en voor de publicatie van tijdschriften. Men benadert al de doelstellingen in die mate als hierbij de verdiensten wordt erkend van hen die men gedenkt. De desbetreffende verdiensten bestaan in hun engagement en hun zelfopoffering voor de goede zaak.

Zij zijn een voorbeeld en een inspiratiebron voor de tijdsgenoten die deelnemen aan deze herdenkingen of die kennis nemen van de tijdschriften die uitgegeven worden door verschillende verenigingen. Het aanwenden van geldelijke middelen ten voordele van historische opzoekingen, voor het behoud van herinneringsplaatsen, voor het inrichten van musea, is gunstig voor elke d gericht naar het publiek, en meer in het bijzonder de jeugd, opdat men bij hen de bovenvermelde burgerzin kan promoten.

Tenslotte organiseren bepaalde verenigingen bezoeken aan de herinneringsplaatsen zowel in België als in het buitenland, worden filmvoorstellingen gehouden, houden conferenties in het openbaar of in de scholen met als doel het publiek in te lichten en te vormen naar de burgerzin. Zij verdienen alle steun zij verwezenlijken het meest de betrachte doelstellingen. Het zijn hoofdzakelijk die activiteiten die aangehaald werden in beide bovenvermelde paragrafen die de bestaansredenen zijn van het NEFOSV.

Het is om deze reden dat het aanwenden van geldelijke middelen aan de sociale bijstand van de leden in moeilijkheden, welke vermeld staat in de statuten van veel bij het NEFOSV aangesloten verenigingen, hier niet wordt vermeld want het valt onder de bevoegdheid van een welbepaalde organisatie, namelijk het IV-NIOOO en daarom wordt dit niet vermeld binnen de statuten van het NEFOSV. Maar dit betekent niet dat deze laatste daartegen gekant is. Het zal voor iedereen wel duidelijk zijn dat onze beweging nog veel werk te verrichten heeft!

Patria, het tijdschrift van de verenigingen

Patria is eerst en vooral het tijdschrift van het geheel van de verenigingen die deel uitmaken van het NEFOSV. Het heeft tot doel het op waarde schatten van zowel de nationale acties als de lokale initiatieven ondernomen door de aangesloten verenigingen. Dit vormt voor ons een eretaak om hun jaarlijkse inspanningen hierdoor in de verf te zetten.

Dus, indien U het wenst, stuur ons dan het programma van te toekomstige activiteiten of laat ons een verslagje toekomen van de al ondernomen gebeurtenissen. Twijfel niet en stuur ons uw artikels evenals uw foto's. Met plezier zullen we ze in de volgende edities inlassen. Patria wordt aan ongeveer 1500 contacten verstuurd, dus vormt het zo het ideale draagvlak om uw acties bekend te maken.

De Redactie

Oproep tot Vrijwilligers

Om naar de geest van de Statuten de doelstellingen NEFOSV in feiten om te zetten wordt er overwogen om een groep te stichten bestaande uit leden van onze gemeenschap die bereid zijn om, naargelang hun mogelijkheden en hun beschikbaarheid, in te gaan op aanvraag door de lokale gemeenschappen door met de schoolgaande jeugd te debatteren of, tijdens een bezoek aan herinneringsplaatsen zoals kampen, overblijfselen uit vergane conflicten of eenvoudig hun ervaringen over te maken zodat een verantwoorde burgerzin bij hen gepromoot wordt.

We zouden U heel dankbaar zijn als U uw kandidatuur zou opgeven met duidelijke vermelding van de voorwaarden waarop U bereid bent in te gaan op de aanvragen.

Het is duidelijk dat, hoe talrijker de antwoorden, hoe eenvoudiger het zal zijn om de aanvragen te kunnen aanvaarden. Sommige leden van onze gemeenschap hebben niet enkel voorgesteld om hun diensten aan te bieden, maar hebben al zulke aanvragen effectief beantwoord.

Mocht het aantal antwoorden bevredigend zijn, dan zou er ook overwogen worden om een vrijwilliger te vragen om de leiding te nemen over het beheer van deze activiteit. Dit zou gemakkelijk van thuis uit kunnen gebeuren mits hij beschikt over een computer en een internet verbinding.

Het verwezenlijken van dit project zou een pluspunt betekenen voor het NEFOSV en zou hiermee haar bestaansreden verantwoorden.

Uw antwoorden worden verwacht op het volgend e-mailadres: <info@nefosv.be>.



Dag van de vaandeldragers

Omwille van hun toewijding verdienen de vaandeldragers de eerbied van de leden van de gemeenschap van de Oud-Strijders en Veteranen. Het NEFOSV schat de uitnodiging op prijs van het NSB/FNC, aan al de vaandeldragers van de patriottische verenigingen, en moedigt iedereen aan om er een positief antwoord op te geven.

GROTE BIJEENKOMST VAN DE VAANDELDAGERS NSB/FNC OP ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012 IN PERWEZ

Een fantastische gelegenheid wordt ons op zaterdag 08 september 2012 geboden om aan al de verschillende (deel)regeringen te bewijzen dat de FNC/NSB «een machtsvertoon» kan organiseren door 900 vaandeldragers te verzamelen in een meer dan symbolische plek in het centrum van het land, op 5 kilometers van het geografisch centrum van België.

Een gratis maaltijd en een exclusieve herinneringsmedaille zullen aan elke vaandeldrager worden geschonken op voorwaarde dat ze zich hebben ingeschreven voor de herinneringsdag VOOR vrijdag 10 augustus 2012 bij:

- Mevrouw Nathalie JAUQUET MICHIELENS telefonisch op het nummer 081/ 649.256 of per mail gericht naar:
- nathalie.michielsens@perwez.be.

De personen die zich niet tijdig inschrijven zullen niet kunnen genieten van de maaltijd noch van de medaille!

Het programma evenals alle herinneringen met betrekking tot de inschrijving voor de maaltijd (voor de andere deelnemers) zullen verschijnen in de volgende **Journal** van de Oud-strijders (april/mei 2012).

Goede vrienden,

Nu de voorbereidende fase erop zit kan ik met veel voldoening u geheel exclusief voldoende uitleg geven over de nakende educatieve dag uitstap die wij organiseren op zaterdag 12 mei 2012. Niet minder dan drie plaatselijke gidsen zullen de deelnemers in een niet te technische taal de historische belangrigheden verduidelijken omtrent twee wel heel bijzondere facetten uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog.

Los van de drie gidsen ter locatie zal één gids ons gedurende de hele reis vergasten op tal van geschiedkundige bijzonderheden ; niemand minder dan Kolonel o.r. Herman Van Assche (gewezen bevelvoerder bij de 1 Cy). Als voorbereiding op het namiddagdeelte neemt Kolonel Van Assche ons mee naar het museum van de 1 Cy waar ter locatie een kort maar krachtig bezoek zal worden gebracht aan de levende geschiedenis van de "Zwarte Duivels" ; tijdens de briefing zal aan iedere deelnemer een kop koffie worden aangeboden. Tevens zal getracht worden om langsheen een aantal markante plaatsen te rijden van de 1 Cy waarbij de deskundige toelichtingen van kolonel Van Assche veel duidelijkheid zal brengen.

Vervolgens begeven we ons naar het restaurant waar wij voor iedereen een uitgebreid middagmaal hebben gereserveerd (inclusief één consumptie). Tijdens de vroege namiddag worden wij verwacht aan de hoofdingang van het fort van Eben-Emael (1940) waar twee gespecialiseerde gidsen ons in twee verschillende groepen zullen rondleiden in de benedenverdieping van het fort, de verbindingsgaanderijen gelegen op een hoger niveau en voor zij die dit museum, het bezichtigen van een prachtig gerestaureerde geschuutskoepel. Tijdens de verplaatsing in het fort zal in detail dieper ingegaan worden op het strategisch belang van dit fort, de praktische uitbouw, de bewapening, de voorziene effectieven en natuurlijk ook (want niets is perfect) de zwakheden van het immense bouwwerk.

Vervolgens rijden we per autocar naar Halen voor een terreinbezoek op de plaats waar in het begin van de Eerste Wereldoorlog de "Slag der Zilveren Helmen" heeft plaatsgevonden. Aangezien je tijdens de voormiddag al een belangrijk stuk geschiedenis zal meegekregen hebben over de 1 Cy, zijn wij ervan overtuigd dat dit gegeven u een brede visie zal geven omtrent deze veldslag en de niet onbelangrijke rol van o.a. de 1 Cy. Na dit terreinbezoek sluiten we de dag af in dienst met een broodjesmaaltijd.

Programma en kosten

Om 07.30 Hr vertrekken we vanuit Eekloo per autocar naar Drongen om daar een tweede groep aan deelnemers op te pikken. Het vermoedelijk uur van thuiskomst 's avonds wordt voorzien omstreeks 21.00 Hr / 21.30 Hr Uw deelname in de kosten omvat werkelijk alles van de organisatie, de luxe autocar, één permanente gids (kolonel Herman Van Assche), inkom, de gids en koffie in het museum van de 1 Cy, het volledige middagmaal met één consumptie, de inkom en beide gidsen van het fort van Eben-Emael, de broodjesmaaltijd met koffie of thee 's avonds, en, traditiegetrouw zal er eveneens ter deze gelegenheid voor elkeen een herinneringsboekje beschikbaar zijn.

Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van 55,-€ op rekening van het Comité der Vaderlandse Bonden voor deze alles omvattende educatieve daguitstap. Over een kleine twee weken vertrekken de uitnodigingen naar onze leden en sympathisanten, indien u werkelijk interesse heeft deze onvergetelijke dag mee te beleven, aarzel niet te lang, want de ervaring leert ons dat meestal binnen de week de bus reeds volgeboekt is. Dus nu nog geen paniek, geef me gerust een seintje (met jouw adresgegevens) indien je samen met alle andere genodigden uw persoonlijke uitnodiging wenst te ontvangen waarna pas dan de inschrijvingsperiode van start gaat . . .

Overtuigd u hiermee van dient te zijn,
Met vriendelijke groeten,

Walter Cami
Secretaris Comité der Vaderlandse Bonden stad Eekloo
walter.mp.cami@hotmail.com

Een datum en uur om te onthouden: 13 mei eerstkomende, bezoek aan het kamp 's morgens en show vanaf 15.00 uur te Bon-Secours (Deelgemeente van PÉRUWELZ - Henegouwen)

Daar valt een grote geschiedenisles te beleven.

Wij nodigen U uit om deel te nemen aan de Remember Day, een uniek evenement in Europa. Het heeft plaats in Bon-Secours, een deelgemeente van Péruwelz, gelegen tussen Bergen, Doornik en Valenciennes.

Wij kennen heel wat herdenkingen en wedersamenstellingen waarbij figuranten optreden in tijdsgebonden uniformen. De slag van Waterloo laat ons het Keizerrijk van Napoleon kennen, en, in december, beleven de jeeps en de geallieerde tanks uit de Tweede Wereldoorlog een tweede leven in het holst van de ardense wouden.

Enkele geschiedenisfreaks hebben te Bon-Secours nog verder willen gaan en hebben de ambitie om tijdens en namiddag in mei de «grond der gebeurtenissen» te tonen. Voor hen is het belangrijk is de herinnering te bestendigen door uit te leggen wat voorafging: de ideologieën, de politieke en economische beweegredenen. De medeplichtigheden, de samenwerking met de vijand, de lafheden, de lichtgelovigheid, het treuzelen enz.. om er de lessen uit te trekken voor de toekomst.

De kern van de wedersamenstelling bestaat uit een schouwspel dat ongeveer 2 uren duurt. Het behandelt een historisch fresco van de gebeurtenissen die onze geschiedenis hebben gekenmerkt vanaf het interbellum tot aan de vooravond van de Koude Oorlog en het hedendaagse Europa. Analooq aan een middeleeuws mysterie voeren niet minder dan 200 figuranten in toenmalig uniform en militair rollend materiaal de geschiedenis terug op aan de dorpel van de basiliek van de Bon-Secours. Het levend realisme van de voorstellingen laat een diepe indruk na bij de talrijke toeschouwers.

Dit stuk geschiedenis eindigt door getuigenissen en door een eerbetoon aan allen die gestreden hebben om de vrijheid en een democratische toekomst te kunnen bieden aan onze kinderen.

Indien U wenst aanwezig te zijn op deze manifestatie kunnen wij voor U plaatsen reserveren als genodigden.

Neemt te dien einde contact met ons per mail op volgend adres:

[<dpzp@ordi-web.eu>](mailto:dpzp@ordi-web.eu).

NEFOSV concert in het kader van 11 november 2012

We will remember them...

Vorig jaar organiseerden we het eerste concert van het Nationaal EenheidsFront der Oud-Strijders en Veteranen: een galaconcert met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen die muzikaal hulde bracht aan de soldaten van WO I, WO II en diegenen die deelnamen aan buitenlandse operaties. We waren aangenaam verrast door de talrijke positieve reacties en het was duidelijk dat dit project een traditie moest worden !

De hoofden werden bij elkaar gestoken. Na overleg met de staf van de muziekkapellen van Defensie, de protocoldiensten van Binnenlandse Zaken, Defensie, de Kamer en de Senaat werd beslist om dit concert op te nemen in het officiële programma waar op 11 november hulde wordt gebracht aan diegenen die gestorven zijn tijdens gewapende conflicten.

De viering van de wapenstilstand zal dus voortaan bestaan uit een militaire plechtigheid om 11 uur aan de Onbekende Poldaat in aanwezigheid van een lid van het Koningshuis, een ontvangst van leden van NEFOSV samen met jongeren in het parlement om 12 uur en een concert om 16 uur in het Koninklijk Conservatorium van Brussel, georganiseerd door het Nationaal EenheidsFront der Oud-Strijders en Veteranen.

Jaarlijks zal het concert een bepaald thema hebben waar op muzikale wijze hulde wordt gebracht aan diegenen die hun leven hebben gegeven ten dienste van het vaderland. Zo werden de thema's voor vijf jaar vastgelegd:

- 2011: Hulde aan de strijders van WO I, WO II en de buitenlandse operaties.
- 2012: De militaire inzet in het Afrikaanse continent.
- 2013: 60^e verjaardag wapenstilstand Koreaanse Oorlog.
- 2014: 100 jaar geleden: de Grote Oorlog.
- 2015: 70 jaar bevrijding van de kampen.

Op deze manier brengen we hulde aan de verschillende verenigingen die deel uitmaken van het NEFOSV, en het is tevens de bedoeling onze verschillende muziekkapellen van Defensie aan u voor te stellen.

Dit jaar zal de Koninklijke Muziekkapel van de Marine een swingend programma ten beste geven in het kader van de militaire inzet in het Afrikaanse continent. Veel gaan we nog niet verklappen, maar zoals gezegd: de datum, uur en plaats zijn vastgelegd, dus noteer 11 November om 16 uur alvast in jullie agenda! Nieuw dit jaar is ook dat 80 vaandeldragers met vaandel kunnen deelnemen aan het concert. De eerste ingeschrevenen worden weerhouden! Dit geldt ook voor de 500 plaatsen die kunnen bezet worden!

Concrete informatie:

Concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine op 11 november om 16.00 uur.

Thema: De militaire inzet in het Afrikaanse continent.

Locatie: Koninklijk Conservatorium, Regentlaan 30, te Brussel.

Prijs Parterre en Loges 1^e verdiep: 35,00 € per persoon. Loges 2^e verdiep: 25,00 € per persoon.

Loges 3^e verdiep (voorbehouden vaandeldragers): 35,00 € voor 2 personen (waarvan 1 vaandeldrager).

De inschrijvingen worden vanaf heden geopend en kunnen enkel gebeuren door storting van het betreffende bedrag op rekening IBAN:BE64 0000 9794 6152 - BPOTBEB1 van NEFOSV, met referentie "concert + naam en adres".

Ik hoop van harte jullie te mogen begroeten op het 2^e concert NEFOSV!

Herbart BEYERS
Events Coordinator