

NR 5 - JAAR NR 2
SEPTEMBER 2011

REDACTIE: ALDO ALU
ALDO.ALU@SKYNET.BE

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

- NEFOSV -

Karmelietenstraat, 20
1000 Brussel

Tel: 02/501 23 25

Fax: 02/501 23 35

Mail: info@nefosv.be

www.nefosv.be



IN DIT NUMMER

Edito	01
Oproep naar getuigenissen - SOMA	01
Commémoration place des Martyrs	02
Galaconcert NEFOSV	02
Hulde - Nieuwpoort	02
Te ontdekken	02
Brochure NEFOSV	02
Bevrijding van Brussel	03
Agenda der locale gebeurtenissen	04

PATRIA

PERIODIEK INFORMATIEBLAD VAN HET
NATIONAAL EENHEIDSFRONT DER
OUD-STRIJDERS EN VETERANEN

Editoriaal van de Voorzitter

Het NEFOSV stelt in haar statuten het promoten van een verantwoord burgerzin onder zijn leden en - meer algemeen - in de maatschappij. Het is bezielde door het voorbeeld van allen die aan de basis liggen van de verenigingen van de oud-strijders, de leden van de weerstand, de politieke gevangenen en de veteranen. Zij die door deze verenigingen gehuldigd worden hebben zich meestal onderscheiden, op eigen risico, zonder rekening te houden met het gevaar, door hun inzet in acties ten dienste van het algemeen belang.

Zij namen hun verantwoordelijkheid op. Het ging weliswaar niet om het een of ander algemeen belang. Integendeel, het ging, vanaf de Belgische onafhankelijkheid in 1830 tot aan de bevrijding van de nazi bezetting in 1944, om het land en daarvan getuigen overal ettelijke monumenten. Vandaag, met de oprichting van de NAVO, de Europese Unie en met de globalisering onder de toezicht van de VN, breidt zich het territorium uit

waarin onze veteranen actief zijn, buiten onze nationale grenzen. Fundamenteel blijft de morele kracht van hun inzet identiek en dit moet steeds als voorbeeld gesteld worden voor allen en in het bijzonder voor de jeugd.

Met het oog op het verzamelen van de brede gemeenschap van de oud-strijders en veteranen, waarvan de verenigingen samengebracht zijn onder de koepel van het NEFOSV, organiseert de vereniging op 10 november 's avonds een Galaconcert dat door een zo breed mogelijke deelname moet getuigen van de solidariteit en de cohesie uitgaande van deze gemeenschap.

Met de onontbeerlijke eerbied voor de zelfstandigheid en de specificiteit van de verenigingen, die lid zijn van het NEFOSV, wil dit tijdschrift ook als uithangbord dienen voor hun eigen bedrijvigheden, door te zorgen voor meer luister en om het succes ervan te versterken. De eenheid in de verscheidenheid komt de ganse ge-

meenschap ten goede. Het tijdschrift Patria wijdt een groot deel van haar bladzijden aan het publiceren ervan en nodigt de verenigingen uit om er gebruik van te maken.

De enge aansluiting van de veteranen in actieve dienst bij de activiteiten van het NEFOSV heeft tot doel de voortzetting van zijn actie en de handhaving van de tradities waaraan zijn leden gehecht zijn. Met de jaren slanken de effectieven van bepaalde verenigingen af, maar de aanwezigheid van een aantal leden van onze strijdkrachten op diverse plaatsen wereldwijd kan voor de opvolging ervan verzekeren. De ancients mogen verzekerd zijn dat ze niet vergeten worden en dat men gehecht blijft aan de door hen verdedigde waarden: deze van verantwoordelijke burgers.

Generaal-majoor o.r. Baron

Emmanuel Greindl

Voorzitter NEFOSV

1914 - 2014: Oproep naar getuigenissen - SOMA

De stad Bergen zal on 2014 een nieuwe «Interpretatie Centrum van Militaire Geschiedenis van de Stad» openen. Het toekomstige museum zal – onder andere – aandacht besteden aan de gebeurtenissen tijdens beide wereldoorlogen in de streek rond Bergen. Daarom werd beroep gedaan op het SOMA (Studie en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij) voor de verwezenlijking van een documentaire opdracht. Momenteel wordt gewerkt aan een op lijst schrijven van alle voorwerpen, documenten en getuigenissen die nuttig kunnen zijn voor het toekomstige museum. In die context zoekt het SOMA foto's, films, brieven, dagboeken en getuigenissen die iets zeggen over het leven van de inwoners van Bergen tijdens de oorlogsjaren. De ervaringen van de strijders evenals de werking van de weerstand worden ook tentoongesteld in het museum. Daarom richten wij ons tot uw vereniging om zo contact te kunnen nemen met veteranen uit de streek van Bergen die hun ervaringen zouden willen bekendmaken. De opening van het museum zal uiteraard de gelegenheid bieden om eer te betonen aan onze oud-strijders en zal de jongere generaties bewust maken van de offers die hun voorvaders hebben gebracht. Wenst U meer inlichtingen, bel dan 02/556.92.25 of email guillaume.blondeau@cegesoma.be – www.cegesoma.be

Aldo ALU

**Herdenking van de gevechten van
september 1830 : wees aanwezig !**



Galaconcert van het NEFOSV - donderdag 10 november 2011

Bezorgd om de nagedachtenis van onze helden levendig te houden, zullen de Belgen op 24 september 2011 de gevechten van september 1830 herdenken, die aan de oorsprong liggen van het ontstaan van het Koninkrijk België.

180ste verjaardag van onze Dynastie

VERVOLG VAN DE DAG

Congreskolom – Martelaarsplein – Grote Markt



13 u 30 : Verzameling aan de Congreskolom - Koningstraat, Brussel

13 u 45 : Hulde aan de Onbekende Soldaat door de Vrijwilligers 1830

14 u : Start van de optocht naar het standbeeld van Koning Boudewijn en hulde

14 u : 2de verzamelpunt bij het borstbeeld van Koning Boudewijn (Wildbosstraat)

14 u 20 : Vertrek van de stoet naar het Martelaarsplein

15 u : **Plichtigheid aan het Patria Monument** - bloemenhulde door Personaliteiten

15 u 45 : Vertrek van de stoet naar de Grote Markt

16 u 30 : Parade van de Vrijwilligers 1830 - Brabançonne - Ontbinding

AGENDA

De volgende Raad van Bestuur van het NEFOSV zal op dinsdag 13 september plaatsvinden, in de lokalen van het Prins Albert Club, om 14u30.

De moeite om te ontdekken:

www.B1830.be

«Vrijwilligers van Brussel 1830 vzw.»



Deze Vereniging onderhoudt de Crypte van het Martelarenplein, in Brussel, waarin 467 tijdens de gevechten gesneuvelde vrijwilligers rusten.

Brochure van het NEFOSV

Prijs : 6 Euro (verzendingskosten inbegrepen)
te storten op de rekening IBAN: BE64 000-0979461-52 - EBIC: BPOTBEB1

Gelieve uw naam, voornaam en het aantal gewenste exemplaren en leveringsadres te vermelden.

Inlichtingen : Aldo ALU - 0479/818 956
aldo.alu@skynet.be

« **We will Remember Them** » - Wie kent er niet het prestigieuze “**Festival of Remembrance**” in de “Royal Albert Hall”, georganiseerd door de “Royal British Legion”, waar leden van de Koninklijke familie, politiek en publiek hulde brengen aan diegenen die hun leven gaven in dienst van het vaderland?

Het Nationaal Eenheidsfront der Oud-Strijders en Veteranen heeft de ambitie op de vooravond van wapenstilstand op gepaste wijze hulde te brengen aan de oud-strijders, weerstanders, politieke gevangenen, oorlogsslachtoffers en veteranen, die hun leven hebben gegeven voor vrede en vrijheid. Op 15 september 2010 kwamen, onder impuls van het NEFOSV, meer dan duizend leden van deze gemeenschap samen in het Kwartier Majoor Housiau te Peutie om elkaar beter te leren kennen en hun solidariteit te betuigen om aldus de continuïteit te verzekeren, zodat hun ervaring nuttig zou blijven voor de jongere generatie.

Nu, op donderdag 10 november 2011 om 19 uur, wordt deze gemeenschap uitgenodigd op een galaconcert, uitgevoerd door de Muziekkapel van de Gidsen in het conservatoriumgebouw, Regentlaan 30 te Brussel. (Op 10 minuten van het centraal station).

Een indrukwekkend repertoire staat op het programma. We brengen muzikaal hulde aan diegenen die hun leven gaven tijdens WO I, WO II en in gewapende conflicten met muziek van Gustav HOLZ, John NEWTON, RAVEL, Hanz ZIMMER en Vera LYNN.

Voor het eerst zal de pas gecomponeerde Mars van de Belgische Oud-Strijders en Veteranen uitgevoerd en opgenomen worden door het Koninklijk Groot Harmonieorkest van de Gidsen onder leiding van Luitenant Kapelmeester Yves SEGERS.

Het paleis heeft zijn erkentelijkheid geuit door het concert de hoge bescherming van Zijne Majesteit Koning Albert II te verlenen.

Gezien het beperkte aantal plaatsen (600 stoelen) zullen de inschrijvingen gebeuren in functie van de eerst ingeschrevenen. Dit kan enkel door storting van 20 € (stadskledij) of minimum 25 € (galakledij) op rekening NEFOSV 000-0979461-52.

Diegenen die niet aanwezig kunnen zijn maar het project financieel willen ondersteunen kunnen een som overmaken met de vermelding “Gift”. Tevens zijn we nog op zoek naar firma's die financieel willen bijdragen in het programmaboekje. Dit kan als hoofdsponsor (1 500 € voor 1/1 bladzijde), steunend sponsor (800 € voor 1/2 bladzijde) of sympathiserend sponsor (400 € voor 1/4 bladzijde) Hebt u hier contacten? Aarzel dan niet ons te contacteren! Ook dit jaar zullen steden en gemeenten over het gehele land gecontacteerd worden om een bus ter beschikking te stellen voor dit evenement. Wij zullen u in een volgende Patria hierover berichten.

We kijken alvast uit naar uw aanwezigheid of steun voor dit 1^e Galaconcert van het Nationaal Eenheidsfront der Oud-Strijders en Veteranen. Alvast bedankt !

Herbart BEYERS
Events Coördinator NEFOSV

Verlaggeving: 76ste Nationale Huldiging aan Z.M. Koning Albert I en aan de Helden van de IJzer

Op 7 augustus 2011 had de 76ste Nationale Huldiging aan Z.M. Koning Albert I en aan de Helden van de IJzer plaats te Nieuwpoort in aanwezigheid van de Vertegenwoordiger van de Koning, des vertegenwoordigers van de Federale Regering en van het Vlaamse Gewest, maar ook van de autoriteiten van de Stad Nieuwpoort voor één van de belangrijkste cere-



Meer dan 250 vaandeldragers uit gans het land waren aanwezig rond het Monument ter ere van Z.M. Koning Albert I.

Britse en Franse delegaties hebben ook deelgenomen aan de optocht voor het ruitersstandbeeld van de Koning.

De leden van de Raad van Bestuur van het NEFOSV wenst van harte allen die deelgenomen hebben aan de organisatie en aan het welslagen van de manifestatie te bedanken.

De oorsprong van de Brigade Piron is terug te vinden, vanaf 1940, bij de honderden Belgische militairen die erin geslaagd zijn zich te schuilen in Groot-Brittannië samen met de Belgische regering in Londen.

Drie dagen voor de capitulatie van België wordt in Groot-Brittannië een Belgisch Militaire Hergroeperingskamp, onder de leiding van Lt-Generaal van Strydonk de Burkel, opgericht. De LtGen van Strydonk wordt dan de Bevelhebber van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië. Eind juli 1940 zijn er 462 manschappen bij de Belgische Strijdkrachten in de Groot-Brittannië. De aankomst van de Belgen laat de oprichting van meerdere eenheden toe. Des troepen worden opgeleid in Groot-Brittannië en in Canada. In 1942 komt in Schotland **Jean-Baptiste Piron**, Majoor bij een Grenadiersregiment, die erin geslaagd was te vluchten uit een krijgsgevangenenkamp waarin hij opgesloten was en in te schepen naar Groot-Brittannië na een epische ontsnapping naar Gibraltar, aan. Hij wordt spoedig aangesloten bij de Generale Staf van de Landstrijdkrachten en hem wordt opgedragen de training van de troepen te perfectioneren. De Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië worden officieel ter beschikking gesteld van de Geallieerden en einde 1942 ziet het ontstaan van de Eerste Belgische Groepering onder het bevel van Majoor Piron. De opleiding van de troepen wordt voortgezet in 1943 en landingsoefeningen worden uitgevoerd begin 1944. De eerste Luxemburgers komen afzonderlijk aan in Groot-Brittannië, vooral vanaf 1942. Op dat ogenblik kondigde de Nazi regering in het Groot Hertogdom Luxemburg de verplichte militaire dienstplicht binnen de Wehrmacht aan. Een Luxemburgse eenheid wordt opgericht en in maart toegewezen aan de Brigade Piron, dat hierdoor Belgisch-Luxemburgs werd. Omwille van de oproep gericht naar alle Belgen ter wereld zal er uiteindelijk meer dan dertig verschillende talen gesproken worden in 1944 binnen de brigade!

De Brigade komt in actie: De landing op 6 juni 1944 speelt zich af zonder de Belgische Groepering, tot grote ontgoocheling van haar 2 200 manschappen, maar de Britten verkiezen haar in te zetten voor de bevrijding van België. Majoor Piron oefent druk uit op de Belgische regering in ballingschap, die zelf de Britse regering vraagt om de Belgische troepen naar het front te sturen omdat het moreel van de troepen er zienderoeg op achteruit gaat. Op 29 juli 1944 krijgt de Belgische Groepering het bevel om zich klaar te maken om op te marcheren. De eerste eenheden komen op 30 juli aan in Normandië, maar het gros van de troepenmacht komt echter slechts op 8 augustus aan te Arronanches en Courseulles, toch nog voor het einde van de Slag om Normandië.

De Groepering wordt onder het bevel geplaatst van de 6de Britse Airborne Division van Generaal-majoor Gale, die zelf afhangt van het 1^{ste} Canadese Leger. Jean-Baptiste Piron, ondertussen gepromoveerd tot Kolonel, neemt contact op met de Britse Generale Staf en de Belgische Groepering, **dat in Normandië haar "Brigade Piron" zal verdienen**, krijgt haar vuurdoop op 9 augustus 1944. De doortocht van de Brigade in Normandië, door de Côte Fleurie, zal tal van sporen achterlaten (stenen monumenten, straatnamen, graven) en een nog steeds levende nagedachtenis. Daarna gaan de Belgische troepen over tot de aanval op 17 augustus. Vanaf 20 augustus 1944 beginnen de Geallieerden met de oversteek van de Seine en Generaal Eisenhower, hun opperste bevelhebber, leurt chef suprême, plant de doorsteek naar het Noorden. De 21ste Legergroep, onder het bevel van Maarschalk Montgomery, wordt belast met het veroveren van het Pas-de-Calais en met het doorstoten naar Brussel terwijl de 12de Legergroep van Generaal Bradley het oosten van België en Lotharingen moet bevrijden.

De triomfale intocht te Brussel: Op 2 september 1944 krijgt de Brigade Piron het bevel om zich zo snel mogelijk te begeven naar de Belgische grens omdat de Britse Generale Staf van plan is om de volgende dag Brussel in te nemen. Na heel de nacht doorgereden te hebben overschrijden de eerste voertuigen van de 1^{ste} Belgische Groepering de grens te Rongy op 3 september om 16.36 uur. **Vier jaren na de capitulatie van het Belgisch Leger hernemen soldaten met de zwart-geel-rood vlag het bezit van het nationale territorium.** Tijdens hun vooruitgang in België meent de Belgische bevolking, die het niet kan geloven bevrijd te worden door landgenoten, hen voor Franstalige Canadezen. Zo wordt België in een onbeschrijfelijke entoesiaste geest bevrijd. Maar het is de doorstoot van het 2de Britse Leger van Generaal Dempsey door het midden, schitterend geholpen door de plaatselijke Weerstand, dat ervoor zorgt dat ze op 3 september 1944 aankomt aan de poorten van Brussel met de Guards Division, waarbij de **Brigade Piron** is ingelijfd. De mannen houden zich klaar om de volgende dag op te marcheren in de hoofdstad. Op 4 september, om 09.30 uur, geeft de commandant van de Division het bevel tot de intrede in Brussel. De 2000 manschappen zijn vol ongeduld. . . .

De Guards Division loopt voor de Belgische Groepering, dus het zijn wel degelijk de Britten die als eerste Brussel betreden. Evenwel, twee Belgische pelotons begeleiden de Guards Divisions... . Om 15 uur, treedt de Belgische kolonne binnen in de eerste voorsteden van Brussel. Een geestdriftige massa

verwelkomt hen! De geestdrift stijgt ten top aan de Naamse Poort. Via het Paleizenplaats vervoegt de kolonne de Koninklijke straat alwaar Kolonel Piron het Graf van de Onbekende Soldaat een bloemenkrans neerlegt. Het is dus een door het ineens stortend Duitse Reich verlaten stad dat haar bevrijders met open armen en harten verwelkomt. Na 6 dagen van hartelijk weerzien verzoekt Kolonel Piron bij de Britse autoriteiten de toelating om de strijd verder te mogen zetten, onder hun bevel, in Limburg. Deze waardige beslissing geeft de geest weer van alle leden van de Groepering.

De voortzetting der gevechten: Evenals te Parijs in augustus 1944 maar in mindere mate kende Brussel ook afrekeningen tussen Weerstanders en collaborateurs. Ondanks deze geweldplegingen is de vreugde om de bevrijders te zien voorbijkomen echt. Ten bewijze deze verklaring van Winston Churchill: **«We have in Belgium a tumultuous welcome.»**. Na hun intrede in Brussel verblijven de Belgische soldaten een week in hun hoofdstad. Op 11 september hernemen ze hun opmars en, dezelfde dag, bevrijden 900 politieke gevangenen die vastgehouden werden in het Kamp van Leopoldsborg. Men mag echter niet vergeten dat, vanaf 21 oktober 1944 tot in april 1945, Brussel te lijden kreeg van de vreselijke aanval van 61 vliegende bommen VI -V2 maar veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Begint daarna de doorstoot naar Holland. De Brigade bevrijdt andere steden en overschrijdt de Nederlandse grens op 22 september. Haar campagne in Nederland duurt tot 17 november, datum waarop ze afgelost wordt op het front en op rust gestuurd wordt naar Leuven. Op 16 december 1944, dag van ontketening van de vijandelijkheden in de Ardennen wordt de rest van de voormalige Groepering samengebracht in een Infanterie Brigade naar Brits model dankzij de inlijving van meer dan 2500 vrijwilligers. De nieuwe Brigade is klaar om het gevecht voort te zetten vanaf de maand april. Na de overgave wordt de Brigade onder Brits commando geplaatst. Zo eindigt het avontuur van de Brigade Zij had haar doelstelling bereikt dat ze zich had gesteld in Groot-Brittannië en had deelgenomen aan de gevechten voor de Bevrijding. Tot 15 december 1945 zal de Belgische Brigade deelnemen aan de bezetting van Duitsland. In december 1945 wordt de «Brigade Piron», zoals de populaire geestdrift haar had herdoopt, ontbonden... .



AGENDA DER MANIFESTATIES

Dit agenda wenst een overzicht te bieden van alle manifestaties georganiseerd door de verenigingen die lid zijn van de NEFOSV. Overal komen, alle overkoepelingen bij elkaar genomen, de verenigingen samen om herdenkingen en andere manifestaties te organiseren en die eerbewijzen zijn aan de waarden die verdedigd werden door hen aan wie de gedachte erdoor levend wordt gehouden. Talrijke initiatieven worden ondernomen op lokaal vlak, zoals bezoeken ten voordele van de jeugd in herinneringsplaatsen, tentoonstellingen, verzamelingen, herdenkingsshows, conferenties en publicaties. Velen daarvan verdienen meer bekendheid.

Indien U wenst ons uw activiteiten over te maken, wordt U gevraagd om volgende inlichtingen te verstrekken (datum en uur, soort activiteit, plaats en praktische inlichtingen, inschrijving, te contacteren persoon...), op het volgende adres: **NEFOSV: Karmelietenstraat 20 - 1000 Brussel - info@nefosv.be - Tel: 02/501 23 25 - Fax: 02/501 23 35**

	09/10 Sept.		Komeet Kinship	Saint-Jean de Luz (Frankrijk)	Mars van de herdenking Infos: comete.kinship@skynet.be of Mevrouw Brigitte d'Oultremont - tel/fax: 071/87 79 78
	24/09	15u00	Pro Belgica	Martelarenplein	Herdenking der Gevechten van 1830 13u30: Congres kolom - 15u00: Patria Monument Infos: info@probelgica.be - www.probelgica.be
	25/09	10u45	Veteranen Leopold III	Bloemenhulde	Bloemenhulde aan Koning Leopold III Koninklijke Crypte in Laken Info: Dhr. Oscar De Smet - Maarschalk Joffrelaan, 111/1 - 1190 Vorst of louvanleemput1@skynet.be
	25/09	14u30	Memoriaal Breendonk	Bedevaart	Jaarlijkse bedevaart naar Breendonk Brandstraat, 27 - 2830 Willebroek info@breendonk.be - Tel: 03/860 75 25
	Sep 16/10		Koninklijk Museum van het Leger	Tentoonstelling	Speelgoeden van de Grote Oorlog - Elke dag (behalve op maandag) (van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u45 - Vrije ingang - Adres: Jubelpark, 3 - 1000 Brussel (02/737 78 11))
	01/10	09u15	National Urneplechtigheid	Sint-Joost-ten-Node	09u15: Afspraak Stadhuis in Sint-Joost 09u45: Bloemenhulde aan het Dodenmonument van St-Joost 10u00: Mis in de Sint-Joostkerk 11u10: Nationaal Monument - Gutenbergsquare 12u10: Verzameling Vrijheidsplein—Défilé
	11/10	TBC	Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren	Conferentie	Veldslagen in mei 1940 tussen Namen en Dinant (Bastin Kamp - Stockem - ch.beghin@skynet.be - 063/22 27 20) - Inschrijvingen: 063/58 13 59
	15/10	TBD	Veteranen Leopold III	Herdenkingsdag	Nationale herdenkingsdag van Leopold III Sint-Jacob-op-Koudenberg en Huis der Vleugels Info: Dhr. Oscar De Smet - Maarschalk Joffrelaan, 111/1 - 1190 Vorst of louvanleemput1@skynet.be
	15/10		NVROO - LuM	Algemene Vergadering en Remembrance Day	10u00 /10u45 : Verzameling esplanade van het Jubelpark Plechtigheid ter herinnering aan de Aviateurs van de LuM 12u15 : Receptie Fonavibel Hall Luchtmuseum 15u30: Aanvang AV- Bourget Laan- 1140 Brussel 19u15 tot 23u00 : Banquet (35 Euro pp. rekening BE14 0680 8654 9083 - BIC: GKCCBEBB Inschrijvingen tot: 01 Oktober 2011: Adjt-Maj Jean VER- PLANCKE - Henry Dunant laan 15 bus 51 - 1140 Evere jverplan@brutele.be
	22/23 Okt.	WE	Komeet Kinship	Film + Weekend	Weekeind Kinship + projectie film - Espace Delvaux in Watermaal Bosvoorde (15u00) Infos: comete.kinship@skynet.be of Mevrouw Brigitte d'Oultremont - tel/fax: 071/87 79 78
	26/10	TBD	KVVKK - Korea	Plechtigheid	Jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de Verbodering Inschrijving: bunc@skynet.be - tel/fax (van 10 tot 12u): 02/726 22 90
	10/11	19u00	NEFOSV	Galaconcert	Koninklijk Conservatorium Brussel Infos: info@nefosv.be
	10/12	11u00		Anderlecht	Hulde aan de Belgische gesneuvelden van Neuengamme (de Tollenaeresquare)